

ds. L.W.Ch. Ruijgrok

Tot strijden geroepen. De geestelijke wapenrusting

Deze uitgave bevat een eenvoudige, praktische uitleg over wat Paulus schrijft in Efeze 6 over de strijd en over de wapenrusting die God aan Zijn kinderen toereikt. Deze wapenrusting is om te verdedigen, maar ook voor de aanval. Er zijn 10 hoofdstukken met een omvang van 10 bladzijden. Het gaat om geestelijk onderwijs in het leven van een christen. Met veel liefde voor de Heere geschreven. Jaloers makend op de dienst van de Heere nu we leven in bezet gebied. Heel geschikt voor de stille tijd, het begin of het einde van de dag, het openen van een (kerkenraads)vergadering.

IK geef enkele citaten: Schuilen achter het schild: 'Wat is kenmerkend voor het geloof? Dat het helemaal schuilgaat in God (-) Als we geroepen worden om te schuilen achter het schild van het geloof, betekent dat ten diepste dat we moeten leren schuilen achter God' (43).

Met vrijmoedigheid. 'Opdat we ons in de geestelijke strijd het Evangelie van Christus niet schamen, maar op de plaats waar God ons heeft gesteld Zijn getuige zullen zijn' (67).

Van harte aanbevolen.